



# HENELEDEN - 5,0 KM

 [www.skaraborgsleder.se](http://www.skaraborgsleder.se) Se även <https://outdoor.mullsjö.se/> Rev 18 april, 2022

Välkommen till Sägneras hus och Heneleden strax söder om Sandhem. Vid Sägneras hus finns café och ett museum som visar stycken ur svensk folktro. Här finns även en större parkering, ställplats samt stugor och glamping.

**Vägbeskrivning:** I Sandhems centrum svänger du av mot Fivlered och efter ca 2,5 km viker du av mot Sägneras hus. Se röd pil i kartan.

**Leden:** Heneleden startar vid Sägneras hus. Leden är markerad med violett färg, dubbelriktad och längden är 5,0 km. Landskapet är relativt flackt och leden går genom en blandad skogs- och kulturmark. Svårighetsgraden ligger runt medel. Leden följer enkla vägar samt en sträcka med skogsstig.

Heneleden kan kombineras med Sägneras led och Kyle leden för en längre promenad.



# LEDBESKRIVNING



**Sägnernas hus:** Vandringsleden startar vid Sägnernas hus i Svenstorp Sörgården. Vid Sägnernas hus finns café och ett museum som visar stycken ur svensk folktro. Här finns även en ställplats samt stugor och glamping. Mer information finns på hemsidan <https://www.sagnernashus.se/>.



**Svenstorp:** Svenstorp nämns första gången i skrift år 1539 och består av två gårdar. Nolgården (Suenstorp) redovisades som frälsehemman och Sörgården (Swenstorp) som kyrkohemman. År 1567 är kyrkohemmanet öde, vilket troligen kan kopplas till danskarnas härjningar år 1566. År 1600 nämns Sörgården återigen som ett kyrkohemman. Sörgården hade en svagare ekonomisk bärighet och tillföll något senare kronan som militiehemman. På 1700-talet och en bit in på 1800-talet var Sörgården ett fältväbelsboställe under Wartofta kompani, Skaraborgs regemente.

År 1793 genomfördes en storskiftesfördelning mellan Svenstorp Nolgården och Sörgården.

År 1794 brann bl a manbyggnaden på Nolgården ned till grunden och den högra flygelbyggnaden, sett från grinden, fick tillfälligt tjäna som bostad. Nuvarande manbyggnad är från år 1868.



**Hene:** En backstuga på Svenstorp Sörgården mellan åren 1869 och 1933. Backstugan var ett enkelt boende och flera av de personer som bodde i Hene tillskrevs som traktens fattigare. Det berättas att en av dem rymde till Amerika då han efterspanades av länsmannen. Ruinen är väl synlig och är markerad med en skylt.



**Keset:** Soldattorp nr 522 under Wartofta kompani, Skaraborgs regemente åren 1683-1906. Torpet hörde till Rullesås gård. På husets gavel finns en vapensköld. Torpets soldater kom bl a att delta i Hattarnas ryska krig i Finland 1741-43, kriget i Pommern 1757-1762, Gustav III:s ryska krig 1788-1790 och kriget mot Danmark-Norge 1808-1809. Dessa soldater överlevde kriget och kom hem till Keset.



**Kriken:** Ett torp under Rullesås, 1796-1901. Stugan beskrevs som vacker, rätt stor och mot vägen fanns en riktigt vacker trädgård. En torpskylt markerar platsen.



**Rullesås:** I Skara stifts kyrkliga jordebok år 1540 nämns Rullesås första gången i skrift och året därefter som ett helt kyrkohemman. Då stavades namnet Rwlisåås. På 1600-talet klassades Rullesås som kronohemman och senare som frälsehemman. Rullesås har genom åren haft en stark militär koppling och på gården fanns ett flertal soldattorp. Dagens Rullesås har en mangårdsbyggnad med två flygelbyggnader.



**Rullesås skola:** Skolan byggdes år 1862 genom donationer och olika insatser från traktens folk. Skolan lades ned år 1960 och numera håller Sandhems hembygdsförening till i den gamla skolans lokaler. Se även hembygdsföreningens hemsida, <http://www.sandhemshbf.se/>.

Foton: Glenn G Larsson (1-2, 4-7), arkivbild (3)